



Jeanstrender

På 70-talet var det v-jeans som gällde. I dag kan du köpa ett par märkesjeans till din baby. Packas i en snygg plåburk. My first jeans från Levi's baby, 499 kr hos Pippilatta.se.

3 x personligt

Massproducerat tillhör gården. Nu vill vi ha unika saker gjorda med kärlek:



Barnvagnspäse från Varm. Vareje påse tillverkas bara i ett enda exemplar och det finns många olika typer och fler att välja mellan, 350 kr.



Vad är finare att hänga runt halsen än namnet på dina kär? Halsband från Namnmycket, 999 kr.

För alla prinsar och prinsessor

Body med guldkrona, 295 kr från York.



"Mamma är den första jag ska skämma bort när jag får mycket pengar"

NYHET! STJÄRNAN ADAM TÄVLADE FÖR DEUTSCHER SE OM VAD HAN SKA GÖRA FÖR PENGARNA HAN TÄVLADE IN SIT DEBUTERBUTTIS TÄVLA THING!

Hallå Knivsta!

Catharina Ekman, 26 år, konsult; Andreas Borgström, 28 år Key Account Manager, och Catharinans son Sebastian, 5 år. Nyinflyttade i en villa på 160 kvadrat i Knivsta utanför Uppsala.

Vår flyttade ni till Knivsta?

– Efter att ha bott i såväl Stockholms innerstad som i förorter var vi i stort sett trötta på stadsliv och förortsliv. Vi längtade till lugnare områden, mest för Sebastians skull då vi både är av uppfattningen att barn ska få växa upp i hus, med tom-

Vad är det bästa med Knivsta?

– Det är nära, men ändå tillräckligt långt bort. Med tåg har vi 30 minuter till Stockholm och under tio minuter till Uppsala och allt här är inom gångavstånd. Det känns underbart att ha både småstad och "landet" några minuters promenad från huset!

Hur barnvänligt är Knivsta?

– Det finns gott om lugna områden, gott om lekplatser, bra förskolor, skolor, fritidsaktiviteter, idrottsklubbar, skogar och grönområden,

Har ni några smultronställen?

– Vår egen trädgård! Åker utanför huset där grenarna tränar med sina tävlingshästar känns helmyzig den med. Längre än så har vi inte hunnit.

Hur ser en vanlig dag ut hos er?

– Vardegama är det jobb, dags, pendlande till och från jobbet, vi arbetar båda i Stockholm, och lagom slappa tv-kvällar efter middagen.

– På helgerna veknar vi, åter frukost, gör oss i ordning för att eventuellt åka ut till någon bygghandel, möbelaffär eller liknande då vi fortfarande är långt från färdiga med alt vi vill fixa i huset. Vi leker i trädgården om väderet tillåter, tar en och annan längdpromenad, bastar.

– Det händer att Andreas föräldrar, som bor i närheten, hälsar på då och då.

Vad gör ni helst när ni är lediga?

– Allt! Ingenting. Med vila finns knappt några direkt lediga stunder, det finns alltid saker att göra, men helst inter vi nog soffläge och diskuterar göromålen i stället för att faktiskt utföra dem.



Sebastian och Catharina vid nya huset i Knivsta.



Vad längtar ni mest efter just nu?

– Vår, sommar och värme!

– Andreas vill starta motorcykelsongen på alvar och vi båda vill se trädgårdens blommor. Vad som finns, riva upp, plantera om, odla och pätta. Då vi flyttade in var det för sent på året för att ta itu med någon typ av trädgårdsplanering.

– Jag ser fram emot att ha en semester på min egen tomt, att slippa åka nägonstans, att ha gångavstånd till Särestababet vid sjön Valloxen.